

Προς: Πρωτοβάθμια Σωματεία
Κοινοποίηση: ΜΜΕ

Αγαπητοί συνάδελφοι, εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές

Η επίθεση ενάντια στο λαό δυναμώνει. Ενώ τα τύμπανα του πολέμου ηχούν για μια ακόμα φορά, η δικομματική κυβέρνηση ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, έστειλε μέσα στο καλοκαίρι πάνω από 2000 χιλιάδες εκπαιδευτικούς στη διαθεσιμότητα-ανεργία, ενώ πριν λίγες ημέρες, κατέθεσε το νομοσχέδιο για το «νέο Λύκειο» και το «νέο Επαγγελματικό Λύκειο». Πρόκειται κυριολεκτικά για ένα ακόμα έγκλημα σε βάρος της μόρφωσης των παιδιών, σε βάρος των εκπαιδευτικών.

Πρέπει να σημάνει συναγερμός! Πρέπει να ξεσηκωθούμε! Όλοι μαζί, εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές να παλέψουμε για να μείνει το νομοσχέδιο στα χαρτιά, να μην περάσει το έκτρωμα που καθιερώνει τη παιδική και ανήλικη εργασία!

Οι εξελίξεις αυτές δεν αποτελούν κεραυνό «εν αιθρία». Το σχολείο που χτίζουν είναι το σχολείο που έχουν ανάγκη οι επιχειρηματικοί όμιλοι, για ένα φτηνό, ευέλικτο, αλλά και υπάκουο εργατικό δυναμικό. **Είναι το σχολείο της Ε.Ε.** Αποτελεί συνέχεια των αλλαγών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, που έφερε ο λεγόμενος «νόμος Διαμαντοπούλου». Δεν απορρέει από το «Μνημόνιο», όπως διακηρύσσουν οι αυτοαποκαλούμενες αντιμνημονιακές δυνάμεις. Οι ανατροπές στο σχολείο βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση με τις ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις, την κατάργηση του κατώτερου μισθού και των Συλλογικών Συμβάσεων. Υπηρετούν το στόχο της κερδοφορίας των μονοπωλίων.

Αυτό είναι το «νέο σχολείο».Της ημιμάθειας, της απλήρωτης δουλειάς, των ελαστικών εργασιακών σχέσεων και των χορηγών, της παιδικής εργασίας.Δεν πάει άλλο! Τέρμα οι θυσίες για την πλουτοκρατία.

Αυτό που χρειάζεται είναι ενότητα κι αγώνας για να υπερασπιστούμε το δικαίωμα όλων των παιδιών στην ολόπλευρη μόρφωση, στη Βασική-Γενική Εκπαίδευση. Ενάντια στο σκοταδισμό και το αντιδραστικό περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων, στην υποβάθμιση και τους ταξικούς φραγμούς, την επιχειρηματική δραστηριότητα στην εκπαίδευση. Ενότητα κι αγώνας για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής, για φιλολαϊκό δρόμο ανάπτυξης κι όχι για ένα άλλο μείγμα διαχείρισης της καπιταλιστικής κρίσης και της εξουσίας των μονοπωλίων, εντός των τειχών της Ε.Ε. Στη βάση αυτή, ανασύνταξη και αντεπίθεση του κινήματος. Αυτή η ενότητα, πάνω σε αυτό το περιεχόμενο, είναι όχημα και ασπίδα για το κίνημά μας. Με αυτό τον προσανατολισμό μπορεί το κίνημα εκπαιδευτικών-γονιών-μαθητών να γίνει αποτελεσματικό, να στριμώξει την κυβέρνηση, να φέρει νίκες.

Απαιτούμε μόρφωση δουλειά για όλα τα παιδιά.

Ζητάμε να μη μείνει κανένα παιδί έξω από το σχολείο, κανένα παιδί στο έγκλημα της παιδικής εργασίας και της ψευτοκατάρτισης. Κανένα νήπιο, κανένα βρέφος έξω από τα νηπιαγωγεία και τους παιδικούς σταθμούς. Λέμε όχι στο σχολείο της αγοράς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε ένα σχολείο για όλα τα παιδιά που θα τα μορφώνει και δεν θα τα εξοντώνει. Ένα σχολείο που να ικανοποιεί τις μορφωτικές ανάγκες των παιδιών. Μετά το ενιαίο 12χρονο υποχρεωτικό σχολείο όλοι οι μαθητές να έχουν το δικαίωμα πρόσβασης είτε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είτε στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση. Να μη δοθεί ούτε ένα ευρώ από τις τσέπες των γονιών. Όχι στην υποχρηματοδότηση της παιδείας της υγείας και των δήμων. Ούτε ένα παιδί χωρίς εμβολιασμό και κάρτα υγείας. Ένα δωρεάν

γεύμα για όλα τα παιδιά. Καμιά τάξη πάνω από 20 μαθητές. Καμιά απόλυση καμιά διαθεσιμότητα. Σταθερή μόνιμη δουλειά για όλους. Καμιά ιδιωτικοποίηση, καμιά εκποίηση του δημόσιου πλούτου, καμιά εκχώρηση δημόσιων κοινωνικών υπηρεσιών και οργανισμών στους άρπαγες των επιχειρηματικών ομίλων. Κανένας πλειστηριασμός στη λαϊκή κατοικία. Κανένας μόνος του, κανένας απροστάτευτος. Ταξική αλληλεγγύη, όλοι μαζί για να μην πάρουν οι τράπεζες τα σπίτια μας. Μια φωνή, μια γροθιά, σε κάθε σοκάκι σε κάθε γειτονιά. Όχι στη φοροληστεία και σε όλα τα χαράτσια. Να φορολογηθεί στο 45% το μεγάλο κεφάλαιο.

Οι εργάτες δεν μπορούν να αφήσουν την υπόθεση της μόρφωσης και της διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους στα χέρια και στα νύχια της αστικής τάξης. Τα μυαλά και οι ψυχές των παιδιών μας δεν μπορεί να διαπλάθονται από τους ιθύνοντες της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, από τους μέντορες της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Η υπόθεση της μόρφωσης των παιδιών μας είναι πρώτα και κύρια υπόθεση δική μας, υπόθεση της εργατικής τάξης και του λαϊκού κινήματος. Μας αφορά λοιπόν και το ποιοι μαθαίνουν και το τι μαθαίνουν τα παιδιά μας. Απευθύνουμε ιδιαίτερο κάλεσμα στους μαθητές μαζί με τους εργαζόμενους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να μπουν μπροστά σε αυτόν τον αγώνα, να αντισταθούν, να σηκώσουν φωνή και ανάστημα κόντρα στα νομοσχέδια της σφαγής των μορφωτικών δικαιωμάτων, στα νομοσχέδια που τους κάνουν τη ζωή λάστιχο, να σηκώσουν φωνή και ανάστημα κόντρα σε αυτούς που τους κόβουν ελπίδες και όνειρα για τη ζωή. Κι αν ακόμα η κυβέρνηση περάσει τα νομοσχέδια να τα ακυρώσουν στην πράξη, να μείνουν στα χαρτιά.

Απευθυνόμαστε από αυτό το βήμα σε όλους τους εκπαιδευτικούς, σε όλους τους γονείς, σε όλους τους μαθητές. Τους καλούμε μαζί με τη μάχη ενάντια σε όλες τις απολύσεις, ενάντια στις υποχρεωτικές μετατάξεις και την αντιλαϊκή πολιτική, να δώσουν και τη μάχη για την ανατροπή της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής, τη μάχη της μόρφωσης των παιδιών του λαού.

Αν θες να λέγειςαι παιδαγωγός πρέπει...

- ✓ Να σταθείς δίπλα στους μαθητές σου, στους λαϊκούς αγώνες και τα λαϊκά προβλήματα, να σμιλέψεις τις ψυχές των παιδιών σου, να διδάξεις την ιστορική και επιστημονική αλήθεια.
- ✓ Να επιμένεις να μάθουν τα ίδια γράμματα όλα τα παιδιά, να αρνηθείς να ξεχωρίσεις τους μαθητές σου σε «καθυστερημένους» και «προχωρημένους».
- ✓ Να διδάξεις την ανθρωπιά, το δίκιο των ανθρώπων του μόχθου, είτε Έλληνες είτε μετανάστες είναι. Να πολεμήσεις μαχητικά μέσα και έξω από την τάξη το ρατσισμό και το φασισμό, τη Ναζιστική, Φασιστική Χρυσή Αυγή, τους απόγονους του Χίτλερ και της Χούντας.

Το Ν.Τ. Σάμου της ΑΔΕΔΥ συμπαραστέκεται στο δίκαιο αγώνα των εκπαιδευτικών. Όλοι μαζί μια φωνή και μια γροθιά, για να μην περάσει η αμορφωσιά, η ημιμάθεια. Όλοι μαζί για να αλλάξουν τα πράγματα, για μια καλύτερη ζωή με δικαιώματα, για το σχολείο και την κοινωνία των σύγχρονων λαϊκών – κοινωνικών αναγκών».

Η Εκτελεστική Γραμματεία

