

Το σχόλιο μου στη σελίδα του **ikariamag.gr** στο Facebook:

Ο Μαγκριώτης έφτασε πριν λίγο στο νησί με ταχύπλοο. Τον υποδέχτηκε ο έπαρχος και έφυγαν με αστυνομική συνοδεία. Στο πρόγραμμα προηγούνταν η επίσκεψη στο Μαγγανίτη αλλά τελικώς έφυγαν για τις Ράχες. Μια βδομάδα μετά τη θεομηνία η επίσκεψη δεν μπορεί να θεωρηθεί "επείγουσα μετάβαση στον τόπο της τραγωδίας". Άρα τα γνωστά: σύντομη ενημέρωση από τους τοπικούς φορείς, υποσχέσεις, ταβέρνα και κρασάκι. Αφού θα δει τις ζημιές να δει και τη φιλοξενία μας.

Θέλω να δω αύριο το δελτίο τύπου: "τρίωρη συνάντηση στο δημαρχείο Ραχών όπου έγινε παρουσίαση των προβλημάτων και ακολούθησε Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ". Τουλάχιστον είναι σίγουρο πως ο Καρούτσος θα του τα χώσει, κάτι είναι κι αυτό.

Η απάντηση του κ. Μαγκριώτη:

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ 25 Οκτωβρίου στις 5:30 μ.μ.

Αγαπητέ φίλε,

Τις αποφάσεις για την Ικαρία τις πήραμε ταυτόχρονα με εκείνες της Χίου. Οι δαπάνες για τα συνεργεία που εργάζονται από την πρώτη ημέρα στην Ικαρία για την αποκατάσταση των ζημιών, καλύπτονται από την Κυβέρνηση. Σε πληροφορώ ότι άμεσα, η Ικαρία τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από το Νομάρχη και την Κυβέρνηση. Το Υπουργείου Υγείας εκταμίευσε 100χιλ. ευρώ προνοιακά επιδόματα για τις ανάγκες των κατοίκων και θα καταβληθούν και άλλα αν χρειαστεί. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση ορίσαμε, τόσο την Ικαρία όσο και τη Χίο, πλημμυρόπληκτες στο σύνολό τους.

Οι καταγραφές των ζημιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε εξέλιξη και η Υπουργική Απόφαση για την καταβολή αποζημιώσεων έχει ήδη υπογραφεί. Στη Χίο, όπως γνωρίζεις, βρέθηκα λίγες ώρες μετά τις καταστροφές. Οι κακές καιρικές συνθήκες εκείνης της μέρας, αλλά και ένα διήμερο ταξίδι στην Πολωνία που αφορούσε μια διυπουργική σύνοδο, με ανάγκασαν να βρεθώ τελικά στην Ικαρία στις 24 και 25 Οκτωβρίου. Παρέμεινα στην Ικαρία από την Κυριακή, νωρίς το απόγευμα, μέχρι και τη Δευτέρα το μεσημέρι. Η σύσκεψη στις ράχες ήταν πράγματι τρίωρη, όπως αναφέρεις, και ήταν πολύ ουσιαστική. Συμμετείχαν όλοι οι δήμαρχοι και αρκετοί πολίτες.

Επισκέφθηκα τις δυο περιοχές που είχαν κυρίως πληγεί από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, το Καρκινάγρι και τον Άμαλο και συζήτησα με τους κατοίκους τα προβλήματα και τις λύσεις. Γνωρίζεις την Ικαρία, γνωρίζεις τις αποστάσεις, τους δρόμους, ειδικά μετά την κακοκαιρία, συνεπώς δεν ήταν ταξιδάκι αναψυχής, όπως το περιγράφεις.

Με εκτίμηση για την κριτική σου

Γιάννης Μαγκριώτης
Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων