

Επιστολή Έπαρχου στις συκοφαντίες μέσω διαδικτύου

Στις 23-1-2015 μετά από σφοδρή θαλασσοταραχή προέκυψε ζημιά στην παραλιακή οδό του Αγίου Κηρύκου επί της Λιμενικής Ζώνης κάτω από τα καφενεία αποκολλήθηκε ένα τμήμα της ασφάλτου, το συγκεκριμένο τμήμα ασφάλτου κατασκευάσθηκε πριν 2 μήνες περίπου όπου αποκατεστάθη η βατότητα στον παραλιακό κατόπιν αιτήματος προς το Επαρχείο του προέδρου του λιμενικού ταμείου.

Δεν απαντούμε στους κινδυνολόγους στην γνωστή λασπουριά στους μηδενιστές αυτούς που κατ' εντολή ρίχνουν χολή σε κάθε τι καλό γίνεται στον τόπο. Να φτιάξουν το εσωτερικό δημοτικό δίκτυο που είναι διάτρητο από την μια άκρη έως την άλλη και επίσης τις τρύπες μπροστά στο βενζινάδικο του Γλαρού και να οδηγήσουν στο Επαρχιακό δίκτυο να δουν ότι το νοικοκυρέψαμε με άμεσες παρεμβάσεις από την μια μεριά έως την άλλη, είναι δουλειά υπεύθυνη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Επαρχείου και δεν ξέρουν να πουν ένα μπράβο. Συνεχίζουμε για την πλήρη και ασφαλή βατότητα του Επαρχιακού δικτύου. Και στον παραλιακό δεν έγινε καμιά κακοτεχνία δεν τα βάλαμε ακόμα με τα στοιχεία της φύσης.

Παρακολουθώ το διαδίκτυο όπου μερικά παπαγαλάκια από τον ζεστό τους καναπέ και κάτω από την εξασφαλισμένη μονιμότητα και τα ψευδώνυμα τους κρίνουν με κομματικούς γνωστούς, με χρησμούς και κραυγές τα πάντα, και αυτοαποκαλούνται ειδήμονες στη βλακεία που τους διακατέχει. Αυτούς δεν τους ακολουθούμε σιγά-σιγά θα μείνουν μόνοι να ψειρίζουν την κομπλεξική τους μοναξιά, είναι ικανοί να κολλούν καμιά αφίσα και να γράφουν συνθήματα τις νύχτες στους τοίχους σαν κυνηγημένοι να τα βλέπουν δήθεν το πρωί οι αφελείς, οι βλάκες.

Εμένα με ενδιαφέρει ο τόπος και οι πολίτες και το μέλλον της Ικαρίας μας. Άμεσα θα γίνει αποκατάσταση της ζημιάς που προξενήθηκε από την κακοκαιρία στις επόμενες ημέρες.

Και την επόμενη φορά θα δώσω τα ονόματα και την προσφορά τους απέναντι στον τόπο, στην δημοσιότητα.

Ποτέ δεν ήμουν αντίθετος στη κριτική και ούτε υπήρξα αλάθητος και ούτε ποτέ διεκδίκησα το αλάθητο αλλά και η κριτική έχει τα όρια της όταν είναι κακόβουλη και προέρχεται από άτομα με μηδενική προσφορά για τον τόπο και κάθετη άρνηση για τα πάντα.

Τις απαντήσεις θα τις εισπράττουν κάθε φορά που αναίτια δηλητηριάζουν τον σκοπό μας, και το μέλλον της Ικαρίας μας αυτοί οι χαμοπέτακες με τις παρεξηγημένες προσωπικότητες που τους μετράμε στα δάχτυλα του ενός χεριού, ευτυχώς. Και καλά θα ήταν να μην προσπαθούν με τα ίδια τους τα χέρια να ανοίξουν το κουτί της Πανδώρας.